

Een voetbal en veel vrienden

Chris (Duitsland)

Toen ik op weg was naar een winkel om iets te kopen, kwam ik een groep jongens tegen. Immigranten die sinds twee maanden in onze wijk zijn komen wonen.

Eén van hen had ik enkele dagen geleden al in de trein leren kennen.

Juist hij vroeg mij nu om een voetbal. Ze wilden gaan voetballen maar hun bal was lek en ze hadden geen geld om een nieuwe te gaan kopen.

Ik dacht eventjes na en besloot hen het geld te geven dat ik bij me had voor mijn boodschap. Daarna ben ik met hen meegegaan een bal te kopen en zijn we samen naar het voetbalveldje gegaan waar we een schitterende partij gespeeld hebben. Mijn team had verloren, maar ik heb weer een aantal nieuwe vrienden gewonnen !

We zijn echte vrienden geworden. Met één van hen speel ik nu in hetzelfde team van de voetbalclub van onze stad.



**BOUWERS
VAN VREDE ZIJN**

WOORD VAN LEVEN | 11

**"Gelukkig de vreedstichters,
want zij zullen kinderen van
God genoemd worden."**

Matteüs 5:9

Jezus ging met zijn leerlingen een berg op. Daar gingen ze samen zitten en sprak Hij hen toe. Hij riep hen op om "vreedstichters" te zijn, **bouwers van vrede.**

Overall om ons heen kunnen we proberen vrede op te bouwen, daar waar nog geen vrede is.

Bijvoorbeeld door een ruzie weer bij te leggen en weer opnieuw te beginnen. Maar ook door aandacht te hebben voor iemand die alleen staat, of iemand die ziek is.

Net als Jezus kunnen ook wij iedere dag veranderen in een 'dag van vrede'.

De vrede van Jezus vraagt van ons een nieuw hart en nieuwe ogen. **Zo kunnen we alle mensen als onze zussen en broers zien.**

Ook die jongens die voortdurend ruzie lijken te zoeken? Ook degenen die tot een andere groep of een ander geloof behoren? **Ja, iedereen is een kind van de Vader in de hemel. Ieder is dus mijn broer of zus.**

Zo kunnen we bouwers van vrede worden en leven we zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

We zullen ervaren dat God dichtbij ons is, en dat we Zijn kinderen zijn.