



WOORD VAN LEVEN

Romeinen 8:28

"Wij weten dat voor wie God liefhebben, alles bijdraagt aan het goede."

De apostel Paulus schreef deze zin in zijn brief aan de christenen van Rome.

Wanneer we God liefhebben, kunnen we de dingen die we meemaken met andere ogen gaan zien.

De vreugdevolle, maar ook de moeilijke momenten in ons leven kunnen bijdragen aan het goede.

Alles, zegt Paulus, maakt deel uit van Gods grote plan van liefde met iedere mens.

Chiara Lubich schreef bij dit bijbelvers het volgende:

"Op de eerste plaats nooit stil blijven staan bij de uiterlijke, materiële en menselijke kant, maar geloven dat iedere omstandigheid een boodschap is waarmee God zijn liefde voor ons toont."

Als we dat doen, zal het tapijt van ons leven, waarvan wij alleen maar de knopen en draden aan de onderkant zien, een prachtig patroon blijken dat God aan het weven is.

En verder onszelf vol vertrouwen overgeven aan deze liefde van God, op elk moment van ons leven, zowel in de kleine als in de grote dingen.

Hij zal ons kracht geven bij alle moeilijkheden, bij ziekte of op het ogenblik van onze dood.

Laten we dus proberen om zo te leven, niet om de bedoelingen van God te kennen of om getroost te worden, maar alleen uit liefde.

We zullen zien dat onze overgave aan de Liefde een bron van licht en van vrede zal zijn voor ons en voor vele anderen."

ONZE ERVARINGEN



OP DE CAMPING

Dit jaar gingen we op kampeervakantie. Zaterdagavond nadat we onze tenten hadden opgezet, bleek dat we brood waren vergeten mee te nemen.

Ik was teleurgesteld en zelfs een beetje boos. Wat dom dacht ik, wat doen we nu tot maandag? De camping was ver van de winkels verwijderd.

Ik voelde dat ik een stap moest zetten om niet stil te blijven staan bij de teleurstelling en ook om niemand te veroordelen. Ik probeerde om juist een stap te zetten in de liefde voor ieder om mij heen.

Zondagochtend kregen we bezoek: twee van onze vrienden kwamen een hele zak belegde broodjes brengen die over waren van hun picknick van de dag ervoor. Wat een verrassing!

EINDEXAMEN

In mijn klas kwam een jongen die net in Nederland was komen wonen. In de pauzes was hij vaak alleen, hij kon de taal ook nog niet erg goed.

Ik probeerde met hem in gesprek te komen. We hadden het over zijn interesses, zijn land en geschiedenis.

Later moest ik eindexamen doen – de vragen gingen precies over zijn land... Ik slaagde goed voor het examen.

Ik ervaarde God heel dichtbij mij en voelde een grote dankbaarheid.