



WOORD VAN LEVEN

Johannes 10: 11

«Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.»

Een goede herder heeft alle tijd heeft voor zijn schapen en is altijd met hen begaan.

Ieder van ons heeft wel eens de behoefte aan een pauze, aan een plek om te rusten, aan een ontmoeting met iemand die met ons begaan is. Jezus is meer dan wie ook bereid om ons te verwelkomen, ons rust te bieden, zelfs om zijn leven te geven.

Hij is de ware herder die ons naar het volle leven leidt. Hij zoekt ons op wanneer we afdwalen.

Ook wij kunnen voor anderen als een herder zijn: voor onze huisgenoten, onze vrienden, voor wie eenzaam is. De liefde heeft een oneindige fantasie.

Over de herder uit het evangelie schreef Chiara Lubich:

*"Jezus zegt openlijk over zichzelf: 'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden' En Jezus beleeft dat tot het uiterste toe. Zijn liefde is dus een gevende liefde. Ook van ons vraagt God een liefde die de maat heeft van zijn liefde, minstens voor wat onze intentie betreft.*

*De christelijke liefde is niet zomaar een beetje liefde, een vernislaagje van vriendelijkheid, maar een liefde die zo groot is dat ze het eigen leven op het spel zet. Als we met deze bereidheid liefhebben zal ons leven als christen een enorme sprong vooruit maken. Dan zullen we echt meemaken dat anderen uit onze eigen omgeving worden aangetrokken."*



ONZE ERVARINGEN



ALS EEN HERDER ZIJN

Hoi, ik ben **Omar** en ben 15 jaar.

**Op school** had ik een klasgenoot die veel moeite had met de proeven tijdens natuurkundeles. De anderen maakten er steeds grapjes over als het hem weer niet lukte.

**Ik begreep niet waarom iedereen zo tegen hem deed.**

Als ik in zijn plaats zou zijn, hoe zou ik me voelen?

Op dat moment zei ik tegen hem: **"Probeer het nog eens, je zal zien dat het lukt!"** Hij antwoordde:

**"Zie je niet dat ik het probeer?"**

**Maar het lukt me gewoon niet.**

**En al helemaal niet als iedereen de gek met mij steekt!"**

Ik ging naar hem toe en begon hem te helpen totdat de proef lukte.

Vanaf dat moment **delen we samen onze belevenissen**, de ervaringen die we opdoen met het Woord van leven. En we helpen elkaar tijdens de les.

