



10

WvL

WOORD VAN LEVEN

Sirach 28, 2

«Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed,
dan worden, als je bidt,
ook jou je zonden vergeven.»

In onze maatschappij is vergeving vaak
een moeilijk onderwerp.

**Hoe kun je iemand vergeven die je
iets lelijks heeft aangedaan ?**

DE KRACHT VAN DE MOED

De eerste impuls is wraak nemen, kwaad met
kwaad vergelden, het begin van een spiraal
van haat en agressie. Of iemand niet meer
willen spreken en hem uit de weg gaan.

Het Woord van God doorbreekt dit alles en
geeft een duidelijk antwoord. Maar het is
een antwoord waar *veel moed* voor nodig is:
vergeven.

JE KUNT ALTIJD OPNIEUW BEGINNEN

**Ook wij maken fouten, en we zouden
graag willen dat het ons wordt
vergeven!** We hopen dat het altijd weer
mogelijk is opnieuw te beginnen, dat we
elkaar kunnen blijven vertrouwen.

**Als dat zo voor ons is, zal het dan ook
niet zo voor de ander zijn ?**

Kunnen we hier niet «**onze naaste
liefhebben als onszelf**» ?

HET KWADE OVERWINNEN DOOR HET GOEDE

**Vergeving is
geen teken van zwakte.**

Iemand vergeven doe je uit vrije wil.
Je neemt de naaste zoals hij of zij is,
ook al heeft hij of zij je kwaad gedaan.

Ook God neemt ons zoals we zijn,
ondanks al onze zonden en gebreken.



ONZE ERVARINGEN



Will, 16 jaar

Na de scheiding van mijn ouders

begon ik problemen met mijn moeder te
krijgen. Onze verstandhouding was anders
geworden. Ook al leefden we nog in
hetzelfde huis samen, het leek alsof ik niet
meer haar zoon was, maar alleen iemand
die ze verplicht was op te voeden.

Het viel me op dat ze zo ook tegen mijn
broertje deed. Dat deed me nog meer pijn.

Haar houding maakte me triest.

**Er groeide een grote irritatie en
kwaadheid in mij.**

Na een tijd zo te hebben geleefd, werd ze
zich ervan bewust dat het zo niet verder
kon en veranderde ze haar houding.

Maar het lukte mij niet het zomaar te
accepteren. Het kwaad dat ze mij had
aangedaan was groot, en ik wist niet hoe ik
haar zou kunnen vergeven.

Toen ik er meer over na ging denken
zag ik dat de situatie heel pijnlijk was
zowel voor haar als voor mij.

Ik zei tegen mezelf:

*de vergeving moet bij mij beginnen, ik ga
proberen haar als 'nieuw' te zien.*

Toch bleef het ook daarna moeilijk om haar
lief te hebben.

**Op een avond heb ik Jezus in mijn gebed
gevraagd dat mijn liefde voor haar groter
mocht zijn dan de haat die ik voelde.**

Ik ging extra mijn best doen om haar in
kleine en concrete dingen lief te hebben,
en probeerde haar echt met nieuwe
ogen te zien.

**Ik heb toen de kracht gekregen haar te
vergeven.** Beetje bij beetje merkte ik dat de
pijn begon te verdwijnen. Ik heb ervaren

hoe belangrijk het is te blijven proberen
elkaar altijd weer als 'nieuw' te zien.

En iedere keer als iemand de fout in gaat
weer opnieuw te beginnen.

Heb jij ook wel eens zo'n ervaring opgedaan ?