



WOORD VAN LEVEN Efeziërs 4, 32

« Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. »

Er bestaat niets mooiers dan wanneer je gezegd wordt *ik hou van jou*.

Wanneer iemand van ons houdt, voelen we ons goed, veilig, niet alleen.

HET GOEDE VOOR DE ANDER WILLEN

Jezus laat ons zien dat van iemand houden niet alleen een gevoel is, het is heel concreet. Hij heeft zich ontfermd over zieken en armen. Hij had medelijden met de mensen, was barmhartig voor de zondaars en vergaf degenen die Hem kruisigden.

DE ANDER IS NOOIT EEN BUITENSTAANDER

Ook voor ons betekent goed zijn voor elkaar dat we naar de ander luisteren, belangstelling tonen, zorg hebben voor de ander. De ander is nooit een buitenstaander, maar een broer of zus waarvoor je iets kunt betekenen. Toch kan het gebeuren dat we wel eens wraakgevoelens hebben, of dat we onverschillig zijn tegenover mensen die ons kwaad hebben gedaan of die ons niet liggen.

HET PACT VAN BARMHARTIGHEID

Goed zijn voor elkaar betekent dat we barmhartig zijn en we bereid zijn elkaar te vergeven. Chiara Lubich vertelt hoe zij en haar vriendinnen probeerden te voorkomen dat de liefde onder hen door allerlei oordelen kon verzwakken. *«Op een dag besloten we om met elkaar een 'pact' te sluiten. We noemden dat het 'pact van barmhartigheid'. Dat hield in dat we iedere ochtend afspraken om elkaar en elke medemens, die we tegenkwamen, als nieuw te zien, helemaal nieuw, en niet meer te denken aan haar of zijn gebreken. Telkens weer een totale vergeving. Dat vroeg nogal wat, maar het hielp ons om steeds weer als eerste lief te hebben en in het spoor te treden van God die barmhartig is en alles vergeeft en vergeet.»*



ONZE ERVARINGEN



OPNIEUW BEGINNEN MET LIEFHEBBEN

Mijn vader stond op het punt om familie op te gaan zoeken. Ik zei 'ik ga met je mee' om hem niet de hele weg alleen te laten gaan. Het liep anders dan ik had gedacht. Ook al probeerde ik van alles, het leek alsof hij mijn gezelschap niet erg op prijs stelde. Op de terugweg hadden we een ernstig auto ongeluk, het was de schuld van mijn vader. We hadden wel dood kunnen zijn, ongelofelijk dat we het overleefd hebben en er met enkele lichte verwondingen vanaf zijn gekomen. De hele nacht waren we bezig, naar het ziekenhuis, naar het politiebureau, en tot slot eindelijk naar huis.

Het moeilijkste moest echter nog komen.

Mijn moeder en broers waren naar onze zieke oma gegaan en mijn vader was de hele dag bezig om de auto weer te repareren. Ik ben naar mijn kamer gegaan en had nergens meer zin in, niet eens om iets te eten. Ik stuurde een whatsapp aan mijn vrienden maar geen antwoord... ik kon met niemand delen wat ik had meegemaakt, ik voelde me zo alleen. Eindelijk belde een vriend, die zei : *«Ik vind het mooi hoe jij ondanks alles je vader blijft liefhebben»*. Dit gaf me kracht om weer door te gaan, en weer 'als eerste' lief te hebben. Mijn vader had meer verwondingen dan ik, ik bood aan ze te verzorgen.

Ook probeerde ik van binnen blij te zijn: we hadden het ten slotte overleefd!

Een tijdje later kwam een vriendin langs. Ik voelde dat God van me houdt, ook door middel van mijn vrienden die er voor me waren. Ik ben begonnen elke dag te bidden of Hij me wil helpen mijn vader echt te vergeven en mijn lijden aan te bieden voor mijn zieke oma, voor mijn moeder en broers en ook voor de andere personen, die bij het ongeluk betrokken waren en nog in het ziekenhuis lagen.

Gelukkig maken ze het allemaal weer goed en ook tussen mijn vader en mij zit het weer goed. Ik ben er zeker van dat, omdat God me nog heeft laten leven, Hij een prachtig plan met me heeft!

De eerste zijn die bemint !