



WOORD VAN LEVEN

Marcus 9,50

“Bewaar onder elkaar de vrede.”

Op dit moment waarop er veel oorlog en terreur is in de wereld, nodigt Jezus ons uit de vrede te bewaren.

Hij zelf die de vrede is en die ons heeft beloofd die te geven.

Een vrede die we elke dag opnieuw weer kunnen ervaren in onze familie, op school, ook met ieder die anders denkt dan wij.

WAAR EENHEID IS, DAAR IS VREDE

De vrede opbouwen betekent **niet bang zijn** om, als we het een keer niet met elkaar eens zijn, daarover te praten.

Het betekent ook **attent zijn** om in de liefde te blijven en het contact met de ander niet te verbreken:

de ander is meer waard dan dingen waarover we een andere mening hebben.

Jezus onder ons is de vrede

Hoe kunnen we een einde maken aan ruzie?

Daarvoor is het nodig onze eigen gedachten helemaal aan de kant te zetten en te proberen de ander echt te begrijpen, ook al lukt dat soms niet helemaal. De ander probeert misschien hetzelfde te doen met mij.

DE VREDE OPBOUWEN: EEN SERIEUZE OPDRACHT

Belangrijk is dat we open blijven staan voor elkaar, want boven alles staat het contact met de ander.

Het Evangelie zegt ons: **“Bewaar de vrede”**.

Dat betekent voor ons dus een **serieuze opdracht** die ook wel eens moeite zal kosten.

Hij zelf zal met zijn vrede onder ons zijn!



ONZE ERVARINGEN



KIM (Zuid Afrika)

Op onze hogeschool zijn de studenten verdeeld in groepen van verschillende afkomst en met verschillende interesses. De groep waar ik bij hoor en die me als hun leider beschouwen, werd door de andere groepen met een schuin oog aangekeken. Ze vonden dat wij een hoge dunk hadden van onszelf en hen afsnauwden.

Wij waren het daar helemaal niet mee eens.

Tijdens het jaar werd de tegenstelling steeds groter en binnen mijn groep waren er verschillende meningen stelden voor om stevig de verdediging in te gaan.

Anderen wilden **hard tegen hard** gaan en verzonnen er zelfs leugens bij.

Terwijl we er over spraken, begreep ik dat alle energie die we er op deze manier in zouden steken, geen enkele zin had.

Ik besloot om te proberen ieder lief te hebben en Jezus in ieder te zien, hoe moeilijk dat misschien bij sommigen ook was.

Op een dag heb ik koekjes gekocht voor één van de groepen, en voor weer een andere groep gadgets die ze konden gebruiken bij hun activiteit. Binnen mijn eigen groep heb ik geprobeerd om geen kwaad meer te spreken over anderen en roddels te negeren.

Ik probeerde aardig te blijven in het contact met de anderen. Toen er een verkiezing werd gehouden voor de studentenraad, haalde ik tot mijn verbazing het hoogste aantal stemmen. Ik was er enorm blij mee, omdat ik nu nog meer gelegenheid heb iedereen lief te hebben en de eenheid op te bouwen.

Heb jij ook wel eens zo'n ervaring opgedaan ?

