

## WvL

WOORD VAN LEVEN

Lucas 11,20

*“Het koninkrijk van God  
is bij jullie gekomen”*

In de maand maart van enkele jaren geleden nodigde Chiara Lubich de jongeren uit om de **wederzijdse liefde onder elkaar te hebben**. «Als jullie in die liefde zijn, zal Jezus zelf, de Almachtige, onder jullie zijn. Hij, van wie jullie alles mogen hopen».

## JEZUS ALTIJD ONDER ONS

*Hijzelf is het rijk van God.*

Onze taak? Zo leven, dat Hij onder ons kan zijn. « Dan zal Hij het zelf zijn die samen met jullie in ieders land aan het werk zal zijn, omdat Hij zo in zekere zin terugkeert in de wereld. Hij is aanwezig overal waar jullie zijn, **door de wederzijdse liefde, door de eenheid onder jullie**».

## DE VREDE ZAAIEN

«Hij zal het zelf zijn, die samen met jullie in ieders land aan het werk is. Hij zal onze kracht zijn, ons vuur, onze vreugde.

**Door Hem zal de wereld om jullie heen één worden, elke scheiding zal verdwijnen».**

## WE ZULLEN GROTE DINGEN ZIEN

«Als jullie de liefde uitzaaien tot in de verste uithoeken van de aarde, tussen personen, groepen, landen, dan kan die invasie van liefde uitgroeien tot een beschaving van liefde waar we allemaal naar uitzien. **Daartoe zijn jullie geroepen, en jullie zullen grote dingen zien**».



## ONZE ERVARINGEN



JEAN LUIS is 16 jaar

## DE KRACHT VAN GOD

**Jean Luis had niet veel met het geloof. Hoewel hij christen was, twijfelde hij vaak aan het bestaan van God.**

Hij woonde met zijn kleinere broers in Man, Ivoorkust, ver van zijn ouders.

Op een dag komen er rebellen in de stad. Vier van hen houden een inval in hun huis en willen hem meenemen. Ze zoeken nieuwe soldaten voor hun leger en een atletisch type als Jean Luis kunnen ze goed gebruiken.

Zijn kleinere broers smeken om hem niet mee te nemen, maar tevergeefs. Als ze op het punt staan te vertrekken, verandert de commandant van gedachten en laat hem gaan. Hij fluistert één van hen in de oren: «*Jullie moeten zo snel mogelijk vluchten, morgen komen we weer terug*» en wijst een weggetje aan dat ze het beste kunnen nemen.

«*Is het verstandig dit te doen? Zouden ze ons in de val lokken?*» vragen de jongens zich af.

‘s Ochtends vroeg vertrekken ze, zonder geld op zak. Ze wandelen 45 km. Dan krijgen ze een lift van een vrachtwagenchauffeur die hen tot vlakbij het huis van hun ouders brengt.

Bij de diverse legerposten die ze onderweg moeten passeren, hoeven ze nooit hun paspoorten te laten zien. En dan eindelijk bereiken ze het huis.

Hun moeder vertelt: «**Ze zagen er niet goed uit, maar voelden de liefde van God heel dichtbij!**» Jean Luis vraagt als eerste waar er een kerk is om te bidden en zegt: «**Papa, jouw God is echt heel sterk!**».

Heb jij ook wel eens zo'n ervaring opgedaan?