



IN ACTIE:

Kleren geven ...

aan wie niets heeft.

Een live verslag

Met een groep vrienden van Teens4Unity hebben we nagedacht over de actie: "Geef vreugde aan iedereen". Ons voorstel was om allemaal een paar slippers, sokken en schoenen van onszelf te geven aan kinderen die armer waren dan wij!

Nadat we de spullen echt met vreugde gegeven hadden, was het een heel bijzonder moment toen de kinderen ons zijn komen bedanken. Het was alsof het Jezus zelf was die ons kwam bedanken. Een moeder vertelde dat dit het enige Kerstgeschenk van dit jaar was geweest!

FILLIPIJNEN



Het heeft me heel veel vreugde gegeven om de slippers die ik net nieuw had gekregen meteen weer weg te geven!

>> Liefde voor iedereen!

WOORD VAN LEVEN

12

1 Tess 3,12

«MOGE DE HEER UW LIEFDE VOOR ELKAAR EN IEDER ANDER GROTER MAKEN, ZODAT UW LIEFDE EVEN OVERVLOEDIG WORDT ALS ONZE LIEFDE VOOR U.»



LIEFDE IS:

- > ALTIJD VOOR DE ANDER TIJD VRIJ MAKEN.
- > BRUGGEN BOUWEN TUSSEN VERSCHILLENDE MENSEN.
- > VAN IEDEREEN DE GOEDE KANTEN NAAR VOREN HALEN.



HET IS NIET VOLDOENDE DAT WE HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE KENNEN. WE MOETEN ER IETS MEE DOEN. ALLEEN ZÓ KAN DE LIEFDE BLIJVEN GROEIEN!

JE HART OPEN STELLEN

VOOR IEDEREEN

EN HET POSITIEVE

IN DE ANDER

ONTDEKKEN

HOE DOE JE DAT? LATEN WE ELKE DAG OPLETTEN WELKE GELEGENHEDEN ZICH VOORDOEN EN DIE MET BEIDE HANDEN AANGRIJPEN MET EDELMOEDIGHEID EN ENTHOUSIASME.

OPEN

JE HART

VOOR

IEDEREEN



WANNEER IN ONZE GEMEENSCHAP DEZE SFEER VAN LIEFDE VOOR ELKAAR HEERST, ZAL DE WARMTE DAARVAN ZEKER UITSTRALEN NAAR ANDEREN!

TIP: KIJK OM JE HEEN, MISSCHIEN IS ER IEMAND DIE DE KERSTDAGEN IN ZIJN EENTJE MOET VIERN.

