

EEN HART DAT KLOPT!



**Te eten geven aan  
wie honger heeft ...**

WIJ HEBBEN HET VOLGENDE GEDAAN

**W**ij zijn jongeren uit Los Angeles. Midden in de stad zijn we begonnen met een volkstuintje: We hebben er veel plezier aan beleefd om de aarde klaar te maken en de zaadjes te kunnen planten.

We hebben aardbeien, wortelen, sla en uien geplant!

**Nu moeten we de tuin bijhouden en afwachten totdat de zaadjes zich omvormen in lekkere groente en fruit.**

We willen onze oogst straks geven aan families die het niet zelf kunnen kopen.

Ik heb de taak op me genomen om het verslag van deze actie te verzorgen.



**CALIFORNIË**



**AFSPRAAK VOOR  
VOLGENDE WEEK:  
ONKRUID WIEDEN!**

**>> Elke dag weer nieuw!**

WOORD  
VAN  
LEVEN

**11**

Efeziërs 4, 32

**«WEES GOED VOOR ELKAAR EN VOL MEDELEVEN; VERGEEF ELKAAR ZOALS GOD U IN CHRISTUS VERGEVEN HEEFT.»**



DEZE 3 BEGRIPPEN UIT HET WVJ ZOULDEN VOLDOENDE ZIJN OM EEN NIEUWE, MEER BROEDERLIJKE WERELD OP TE BOUWEN.

**2. VERGEVING: DE ANDER MET NIEUWE OGEN ZIEN, STEEDS WEER.** IS DAT WEL MOGELIJK? JA, MAAR DAN MOET JE ZELFS DE BELEDIGINGEN DIE JE HEBT ONTVANGEN VERGEVEN! EN DAN ALLES VERGETEN, PRECIJS ZOALS GOD MET ONS DOET!



LATEN WE ONZE DAG VULLEN MET DADEN VAN LIEFDE VOOR IEDERE MEDEMENS DIE WE ONTMOETEN; VERFIJNDE GEBAREN WAARMEE WE LATEN ZIEN DAT WE MET DE ANDER MEELEVEN!

**3. MEDELEVEN OF BARMHARTIGHEID: ACCEPTEER DE ANDER ZOALS HIJ OF ZIJ IS! KIJK DUS NAAR DE MENSEN MET EEN NEUTRALE BRIL: NIET ZOALS JIJ DIE ANDER GRAAG ZOU WILLEN ZIEN, EN OOK ZONDER TE LETTEN OP ZIJN OF HAAR IRRITANTE KANTJES.**



**1. WEES GOED VOOR ELKAAR!**

**ELKE DAG**

**WIL IK PROBEREN**

**OM IEDEREEN**

**HELEMAAL ALS NIEUW**

**TE ZIEN**



5 Kleine gebaren: DIENEN + HET GOEDE DOEN + IETS DOEN VOOR DE ARMEN + VERGEVEN + VERGETEN