

8

“Vanaf een afstand zag ik dat twee van mijn klasgenoten met elkaar op de vuist waren gegaan. Ik probeerde hun aandacht te trekken om ze te laten stoppen, maar dat lukte niet.

Ik sprong tussen hen in om ze uit elkaar te halen. Daarbij kreeg ik een rake klap op mijn lip waardoor die flink begon te bloeden. Pas toen ze zagen dat ik bloedde, stopten ze met vechten en vroegen hoe het ging. Samen brachten ze me naar de EHBO.

Er kwam een leraar naar me toe om te vragen wat er gebeurd was. Ik heb mijn klasgenoten niet verklikt. Ook al had ik nu een dikke lip, toch voelde ik een grote vreugde omdat het gelukt was de vrede te herstellen (José uit Chili)

EEN LIEFDE ZONDER BIJBEDOELINGEN

“Een medeleerling vroeg me of hij mijn gymshoenen kon lenen en dat vond ik goed. Enkele dagen later vroeg ik hem of ik de aantekeningen van de les van die dag mocht overnemen, maar dat mocht niet van hem.

Toen hij me daarna diezelfde dag vroeg of ik hem met iets kon helpen, wilde ik eerst reageren zoals hij had gedaan.

Het was moeilijk om hem te vergeven. Ik herinnerde me dat liefde geven ook betekent dat je niets terug moet verwachten. Ik heb hem geantwoord, dat ik hem meteen zou komen helpen.

(L. M.O.)



«Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben?»
(Lc 6,32)

Een interessante vraag van Jezus!

Met deze zin roept Jezus zijn leerlingen op om de Vader te volgen in de liefde. **Als we zijn leerlingen willen zijn, moeten we onze medemens liefhebben zoals Hij dat doet.**

Maar wat zijn de kenmerken van de liefde van God?

Het eerste kenmerk van de liefde van God is dat het geheel zonder eigenbelang is!

Gewoon GRATIS! Dat staat haaks op de liefde van de wereld die iets terug verwacht; voor wat hoort wat! We beminnen wie ons bemint of wie we sympathiek vinden.

De hemelse Vader bemint ons niet omdat wij goed zijn en daarom zijn aandacht verdienen. In tegendeel, het is juist zijn liefde die ons de goedheid geeft.

Ik heb het begrepen: de ander lief hebben zonder iets terug te verwachten.

Ja! Een ander kenmerk van Zijn liefde is, dat ze universeel is. God heeft liefde voor iedereen zonder onderscheid te maken.

Dat betekent dat ik iedereen moet liefhebben?

Ja, of is dat teveel gevraagd ?

Ik moet plots denken aan die medeleerlingen waar ik echt moeite mee heb. Die dus ook?

De liefde van God is voor iedereen en altijd weer verrassend. Deze liefde is heel speciaal gericht op alle plaatsen waar er juist een leegte is, een gebrek aan liefde.

Dus daarom bemint de Vader ook de kinderen die ondankbaar zijn, die ver van Hem af staan of opstandig zijn. Hij voelt zich juist speciaal tot hen aangetrokken.

Een tekst van Chiara Lubich, bewerkt voor Teens 4 Unity.

8

MemoryCard

ALS EERSTE BEMINNEN,
MET EEN VRIJGEVIGE LIEFDE !

IEDEREEN ONTVANGEN,
EN ALS EERSTE AFSTAPPEN OP
DIEGENE MET WIE IK MOEITE HEB !



BEMINNEN ZONDER
IETS TERUG TE
VERWACHTEN !

In Actie...

MET MIJN DADEN WIL IK



ALLE LEEGTES VAN DE DAG



VULLEN MET LIEFDE



EN ZO KRIJGT DE FILM VAN
MIJN DAG ZIJN KLEUR!

www.teens4unity.net

KNIPPEN EN VOUWEN; GEBVRIJK DE BINNENKANT VOOR JE GEDACHTEN OVER DIT WOORD VAN LEVEN

HIER KNIPPEN EN VOUWEN. HET WORDT EEN HANDIGE MEMORY KAART.