

«Geef, dan zal je gegeven worden»

(Luc 6,38)

Geef met open hart: begrip, je vrije tijd, je ideeën en ervaringen, je vaardigheden... Deel met anderen wat je hebt zodat er zich niets ophoopt maar alles circuleert.

Kijk om je heen. Ben je die zieke in het ziekenhuis niet vergeten, die mevrouw die altijd alleen is, deze verdrietige klasgenoot die is blijven zitten, je broertje die hulp nodig heeft?



Uit ons leven

5

”Hoi, sinds een paar maanden probeer ik het Woord van Leven in praktijk te brengen, en ik wil graag even vertellen hoe ik probeer om in iedere mens Jezus lief te hebben.

Er is in onze buurt een jongen die erg ver moet lopen naar school, en ik heb gezien dat zijn sandalen helemaal versleten zijn.

Toen herinnerde ik me dat ik thuis een paar nieuwe schoenen had liggen die ik niet gebruikte omdat ze mij te klein geworden waren.

Ik ben bij hem thuis binnengelopen en heb hem de schoenen gegeven. Toen ik de deur uitging voelde ik in me een grote vrede, alsof ik die schoenen aan Jezus had gegeven.

Michael - Filippijnen