

WOORD VAN LEVEN

“Een onverwachte ontmoeting”

Ik was van school onderweg naar huis toen ik op straat een meisje zag dat wanhopig zat te huilen. "Wat zou er aan de hand zijn met haar?", dacht ik. Ik liep meteen naar haar toe.



Ik vroeg of ik haar ergens mee kon helpen... Ze keek op en tussen haar snikken door begon ze me haar verhaal te vertellen. Ze was haar moeder kwijtgeraakt toen ze nog klein was en dat lijden was zo sterk dat het leven voor haar geen zin meer had.



Ik legde al mijn plannen opzij om er helemaal voor haar te zijn, haar lief te hebben en naast haar te staan. Toen ze uitgepraat was vertelde ik haar mijn verhaal.

Ik was ook mijn moeder verloren toen ik drie jaar oud was. Na verloop van tijd was het tot me doorgedrongen dat ik niet kon blijven stilstaan bij dat lijden: ik had namelijk ontdekt dat ik een Vader heb - God die enorm van me houdt. Dit besef vulde alle leegtes in mijn leven. Ik vertelde haar hoe ik de liefde van God probeerde te beantwoorden door anderen op hun beurt lief te hebben.



Toen we uit elkaar gingen was mijn nieuwe vriendin zo blij dat het wel leek of ze iemand anders was geworden.

Voor mij is deze onverwachte ontmoeting erg belangrijk geweest. Ik zie dat de ervaring met Jezus, onze beste vriend, me niet alleen gelukkig maakt, maar me in staat stelt om dit geluk aan anderen door te geven.

Groeten van Beatriz uit ANGOLA!

iBrother

“Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.”

Wat betekent overgaan van de dood naar het leven?

De Apostel Johannes vertelt een ervaring die we kunnen opdoen van God die Liefde is.

Kunnen wij dit ervaren?

JAZEKER! Speciaal door de anderen concreet liefde hebben ervaren we dat God in ons leven werkzaam is. We worden “binnengeleid” in het leven van God.

Binnen komen in het leven van God? Hoe kan dat?

Wanneer we het gebod van de liefde beleven, neemt God ons in zich op. Zelfs hier op aarde kun je dat al merken aan de vruchten: de vreugde en een grote vrede die je voelt!

Maar als de liefde tot de naaste er niet meer is?

Wanneer de liefde verdwijnt, wordt alles grauw en doods. Met als gevolg een gebrek aan enthousiasme en idealen, slapt en verveling, verlies van waarden. Iedereen kan in zijn eigen omgeving wel voorbeelden daarvan zien.

Wat kan ik daaraan doen?

Door dit gebod van Jezus te beleven doen we meteen het belangrijkste, omdat alles erin opgesloten zit. Dit gebod is het beste medicijn voor de wereld van vandaag!

Maar wat kan die liefde dan tot stand brengen?

Wanneer we dit gebod beleven, heeft niet alleen je eigen leven er baat bij, maar ook je hele omgeving. Mensen worden aangestoken door jouw “vuurtje” en gaan daardoor anders met elkaar om; groepen leren elkaar te respecteren, en je omgeving verandert beetje bij beetje.

TOGETHER

Een tekst van Chiara Lubich, bewerkt voor Teens 4 Unity.

HET MEDICIJN

De wereld is ziek van egoïsme. Ook vandaag is liefde voor de naaste het enige antwoord. De wereld zit vol agressie, de slimste en de meest gewetenloze mensen hebben het vaak voor het zeggen.

Het enige antwoord dat we kunnen geven is liefde voor de ander.

De liefde is het medicijn dat de wereld kan genezen.

www.teens4unity.net

iBrother

In ACTIE

Ik wil liefhebben...



**WE ZIJN ALLEMAAL
VERSCHILLEND VAN ELKAAR.
ZET HIER EEN KRUISJE TELKENS
ALS JE IEMAND DIE JE
TEGENKOMT HEBT LIEFGEHAD.**

G3N