

WOORD VAN LEVEN

(Mt 9,13)

1

2013

“Overdenk eens goed wat het wil zeggen: Barmhartigheid wil ik, geen offers.”

“Weten te VERGEVEN.”

Een liefde hebben die:
ledereen elke keer nieuw ziet:
thuis, op school
en op het sportveld.

Die niet terugdenkt aan
eerdere fouten of gebreken.

Die niet oordeelt, maar vergeeft!



iBrother