

6

"Doe toch niet al die moeite voor voedsel dat bederft, maar voor voedsel dat niet vergaat en dat eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven." (Johannes 6,27).

"Stel: we beginnen met volle inzet Jezus' Woord te leven, vooral het gebod van de liefde voor de naaste. Want dat is de kern van alle woorden van God en van alle geboden. Dan doen we een belangrijke ervaring op: Jezus is het "voedsel" van ons leven, Jezus vervult alle verlangens van ons hart, Hij is de bron van geluk en licht."

(Chiara Lubich)

Mazen (Jordanië) vertelt:

Meedoen aan zijn spel

Ik was thuis en had eigenlijk niet veel te doen, dus ik deed een spelletje op de computer.

De anderen van de familie wilden naar de mis gaan en ze vroegen of ik meeinging.

Ik antwoordde dat ik niet meeinging omdat ik "met andere dingen bezig was".

Maar ik was nog niet uitgepraat of er klonk een stem in me:

"Houd op met dat spel, ik wil je graag bij me hebben".

Gek eigenlijk, maar ik luisterde er meteen naar : ik deed de computer uit en ging met mijn ouders naar de mis.

Het evangelie van die zondag ging precies over mij. En dat vulde mijn hart met vreugde.

Ik snapte toen hoe belangrijk het is om naar zijn stem te luisteren, want soms wil God ons iets zeggen, maar het hangt van ons af, of we ons voor hem openen en luisteren.



Een vraag aan Chiara

"In de wereld van vandaag worden ook kinderen steeds meer gericht op het hebben, op genot en sex: wat kunnen wij, tieners, doen om deze droevige situatie te veranderen?"

“

De wereld waarin jullie zitten is inderdaad helemaal gericht op geld en bezit, genotzucht, egoïsme. Ook de eerste christenen leefden in een wereld die erg leek op de wereld van nu.

Wat hebben die toen gedaan?

Zijn ze meteen tegen het kwaad ten strijde getrokken?

Nee, niet meteen. Later wel, dat deden hun leiders en theologen toen. Maar het eerste wat ze deden was hun grote doel nastreven: ze begonnen elkaar te beminnen. **Er waren zelfs mensen die zeiden: "Moet je kijken hoe ze elkaar beminnen: ze zijn zelfs bereid voor elkaar te sterven!"**

Zo zijn de eerste christenen talrijk geworden en veroverden ze de wereld van toen helemaal.

Dat geldt ook voor ons. Niet meteen strijden tegen het kwaad maar intussen onze 'revolutie' van liefde verder brengen **door elkaar te beminnen en talrijk te worden.**

”

Chiara

In Action

Hoe vaak zijn ook wij " bezig met andere dingen " en hebben we geen oog voor de anderen die naast ons staan en om hulp vragen! Misschien iemand van de familie, of onze buurvrouw, of op school...

Hoeveel tijd gebruiken we voor onszelf en hoeveel voor de anderen?



Voorbeeld van hoe je de minuten kunt noteren.

Noteer de uren die je per week

... achter de computer zit

... met sport bezig bent

... aan de anderen wijdt



Tel elke kolom apart op!



In Action...