

5

“Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!”

(Lukas 12,49)

Natte schoenen

Nino en ik gingen naar een survivalbaan...

We wilden over de touwbrug klimmen die net boven het water hing.

Nino kwam tot zijn enkels in het water terecht toen hij eroverheen krom.

We waren een lang weekend weg en hij had maar één paar schoenen bij zich. **Wat moest hij doen?**

Ik leende hem mijn schoenen.

Mijn moeder reageerde erg verbaasd toen ze Nino zag met mijn nieuwe schoenen aan:

“Wat geweldig dat je die nieuwe schoenen uitleent waar je juist zo zuinig op bent”.

Jesse, Nederland



Wat betekent dit Woord van leven voor ons?

Dit is wat Jezus wil: het vuur van de liefde op aarde aansteken.

En hoe is die liefde?

Het is een liefde die **niets van de anderen verwacht**, maar die altijd **als eerste** begint.

Die liefde betekent **zich één maken*** met de ander: met de ander meeleven in moeilijkheden, delen in hun wensen. **En dit betekent af en toe de handen uit de mouwen steken.**

Die liefde wil dat de **liefde voor elkaar** groeit.

De liefde is als vuur: belangrijk is dat het blijft branden.

Een klein vuurtje kan een groot vuur worden als het brandstof krijgt.

Een vuur van **vrede en liefde onder elkaar**, een vuur dat Jezus op aarde heeft gebracht.



* In de schoenen van de ander gaan staan, meeleven met de andere.

In Actie

Denk 's avonds even na over je dag (bijvoorbeeld voordat je gaat slapen) en telkens als je vindt dat je de kunst van de liefde hebt beleefd, kleur je het vuurtje naast een van de vakjes, en schrijf er een woord in dat je herinnert aan wat er gebeurde.



Wanneer je met de andere kinderen bij elkaar komt, vertel dan om de beurt elkaar wat je hebt meegemaakt.



Ervaringen