

Een verborgen schat in ons bezit

2

P

WOORD VAN LEVEN

"Iedereen die door de Geest van God wordt geleid, is kind van God."
Romeinen 8,14

In de diepte...

Als we willen dat de Geest van God in ons aan het werk gaat, zullen we daar eerst zelf aan mee moeten werken. Volgens Paulus betekent dat vooral dat we onszelf opzij moeten zetten en het egoïsme te lijf moeten gaan, dat in al zijn vormen in ons zit.

Wat zijn volgens jou de meest opvallende vormen van egoïsme?

Elke keer als we "NEE" zeggen tegen elke vorm van egoïsme zien we een nieuw licht en geven we onszelf de kans om van binnen vrede, blijdschap, liefde en vrijheid te ervaren. **Dan maken we de deur open voor de Heilige Geest in ons hart...**

... en geven we Hem de kans om ons te **overladen met zijn gaven en ons te leiden op onze levensweg.**

Noem de gaven van de Heilige Geest op

Dit Woord van Leven zetten we meteen in praktijk! OK?

We zouden steeds meer bewust moeten worden dat de Heilige Geest in ons leeft. Zonder dat wij het beseffen dragen we diep van binnen een immense schat mee waar we veel te weinig gebruik van maken.

Om de stem van de Heilige Geest in ons te kunnen horen moeten we 'NEE' durven zeggen tegen alles wat ingaat tegen de wil van God en 'JA' durven zeggen op alles wat Hij wil. 'Nee' zeggen tegen de verkeerde wensen en korte metten maken met de bekeringen. 'Ja' zeggen tegen de taken die God ons toevertrouwt. 'Ja' zeggen tegen iedereen die hulp nodig heeft. 'Ja' tegen God als er moeilijkheden zijn en als we het niet meer zien zitten...

Jorge uit Venezuela

Protest, ja, maar anders

Ik merkte eens op het einde van de les dat mijn klasgenoten iets in hun schild voerden: ze waren een protestactie aan het organiseren, waarbij ze geweld wilden gebruiken: auto's in brand steken en met stenen gooien. Deze manier van doen vond ik niet bij mijn levensstijl passen. Dus ik heb voorgesteld dat we een brief naar de schooldirectie moesten sturen om op die manier onze eisen te laten horen.

Met zijn vijven hebben we de brief opgesteld die we aan de directeur hebben overhandigd.

Op het einde voelde ik me blij van binnen omdat ik de Wil van God voorop had gesteld en niet het geweld, en dat Hij me de juiste dingen had ingegeven.

▶ **Spelen en leren**

Hoe vaak komen we eigenlijk tijd tekort? Misschien kunnen we wat tijd vrijmaken. **Even een rekensommetje maken!**

Hoeveel uren per dag zijn we bezig met internet of televisie?

..... Uren.

Vermenigvuldig dit getal met 365, en deel het met 24. De uitkomst is:.....; Dit is het aantal dagen (van 24 uur) die we ter beschikking hebben: Waarom niet een gedeelte van deze tijd gebruiken om de vreugde rondom ons te verspreiden?

Die zullen we ook vermenigvuldigd in onszelf ervaren.

www.teens4unity.net