

Het mooiste geschenk

W

WOORD VAN LEVEN

6

“U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt is, en Hem welgevallig.”
(Romeinen 12,2)

In de diepte...



Dit stukje is van de apostel Paulus. Hij schrijft tot de christenen van Rome en beschrijft het leven van de Christenen: dit laat het nieuwe leven zien, de echte liefde, de echte vreugde die we van Jezus hebben gekregen; dankzij de hulp van de Heilige Geest gaat een christen op een andere manier om met zijn taken en met de problemen die hij tegenkomt.

Om de wil van God te doen moet je die eerst kennen. Maar zo gemakkelijk is dat niet.



Om in de verschillende situaties te onderscheiden wat God van ons wil is er een bijzonder licht nodig.

Er zijn namelijk talloze dingen die ons op een dwaalspoor kunnen brengen.

Dit licht komt van **de Heilige Geest**. Het is de gave van ‘onderscheid’: deze is onmisbaar om als echte christenen op te groeien.



ONDERSCHIED



Met deze gave van de Heilige Geest kunnen we gedurende de dag de wil van God van moment tot moment onderscheiden. Hij helpt ons om de juiste keuzes te maken.

Maar hoe kunnen we deze belangrijke gave krijgen en ontwikkelen?

We moeten de Christelijke leer goed kennen. Maar het is vooral een kwestie van leven, van radicale inzet om de woorden van Jezus handen en voeten te geven. Weg met ons egoïsme, onze angsten en onzekerheden! Het is een kwestie van bereidheid om de wil van God te doen. Dan kan het licht van de heilige Geest deze nieuwe manier van denken in ons laten groeien.

Hoe kunnen we het Woord van Leven van deze maand in praktijk brengen?

Door te proberen dit licht van de Heilige Geest waardig te zijn, dat nodig is om goed de wil van God te doen.

Hoe? Vooral door naar Gods wil te leven en ons te richten op de liefde. Jezus openbaart zich aan wie Hem liefheeft en zijn geboden in praktijk brengt (lees Johannes 14,21). De wil van God doen is het mooiste geschenk dat we Hem kunnen aanbieden. Daar kunnen we Hem echt blij mee maken.

Ilenia uit Italië



ONZE ERVARINGEN UIT DE WIDE WERELD

Toen ik de wens in me voelde om een beetje meer te lijken op Maria, de moeder van Jezus, heb ik me voorgenomen om aandacht te hebben voor ieder mens die ik zou tegenkomen. Hierdoor heb ik gemerkt dat een schoolvriendin zich een beetje vreemd gedroeg. Ik heb geprobeerd haar nabij te staan en mijn vriendschap te laten voelen. Na enige tijd vertrouwde ze me toe dat ze het thuis verschrikkelijk moeilijk had en dat ze vaak door haar ouders werd geslagen.

Wat kon ik doen? Eerst en vooral doorgaan met haar lief te hebben. Maar verder? Dit kon ik niet in mijn eentje oplossen, dus heb ik hulp gevraagd aan een lerares in wie ik vertrouwen had. We zijn haar samen thuis gaan opzoeken, en daar konden we met eigen ogen zien in wat voor een ellendige situatie zij verkeerde. Ook zij was het hier mee eens: ze moest in ieder geval tijdelijk bij een gastgezin gaan wonen. **Voor een tijdje kwam ze dus niet naar school, maar ik beloofde haar dat ik ze niet in de steek zou laten. Samen met een vriendin hebben we aan de rector een brief gevraagd met toestemming om haar op te zoeken.** Dankzij de liefde die ik in me draag sinds ik het Evangelie ben gaan leven heeft deze vriendin weer vreugde in haar leven gekregen.

Deze maand...

Het kompas richten op: Het fantastische avontuur ontdekken wat God voor jou in petto heeft. Daarom alles op alles zetten, op school, in het spel, in je verhouding met je ouders, met de leraren, met je vrienden.

www.teens4unity.net

