

Geef me
je HART

W

9

Uit een tekst van Chiara Lubich – bewerkt door het Wereldcentrum van Teens4Unity

WOORD VAN LEVEN

“Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden!”
(Lucas 15,32)

in de diepte...



Dit zijn de woorden van de vader uit de gelijkenis van de Verloren Zoon. De titel zou ook kunnen zijn: De *barmhartige Vader*. Jezus wil hiermee duidelijk maken hoe onmetelijk groot de **barmhartigheid van God** is. Het verhaal van het verloren schaap gaat ook weer over hetzelfde onderwerp: de herder laat de negennegentig andere schapen achter om dat ene schaap in de woestijn te gaan zoeken.

Pak de bijbel en lees hoofdstuk 15 van het Evangelie van Lukas



Lezen...

Lees deze twee verhalen. Jezus stelt er de liefde van God in het licht: God zet de eerste stap naar de mens toe zonder te kijken of hij het wel of niet verdient. Maar Hij wenst tegelijkertijd dat de mens zich naar hem opent en met Hem een echt, levendig contact krijgt.



Feest vieren...

Hij nodigt ons uit om samen met Hem blij te zijn en **feest te vieren** wanneer iemand zich heeft verbeterd en **opnieuw is begonnen liefde te geven**.

Jezus vraagt ons dat we voor iemand die iets stoms heeft gedaan, dezelfde mateloze liefde hebben als God onze Vader. Jezus vraagt dat we niet volgens onze maatstaf oordelen maar volgens de maat van de liefde die God onze Vader voor ieder mens heeft.

Jezus vraagt om een nieuwe manier van denken:

Dat je jongens en meisjes op wie je neerkijkt en waar je eigenlijk niets mee te maken wilt hebben, ***als broers en zussen gaat zien***.

Dit brengt een hele mentaliteitsverandering teweeg. Het idee, dat we beter zijn dan een ander, verdwijnt; we hebben geen intollerante houding meer tegenover wie bijvoorbeeld een andere godsdienst heeft, en we ontvangen het heil dat Jezus ons heeft gebracht als een zuivere gave van Liefde van God.

Jaime – Salvador



Een keer was ik samen met een vriend mijn huiswerk aan het maken, en ik raakte verschrikkelijk geïrriteerd omdat hij zo traag was terwijl er nog een hele bladzijde sommen was en ik het huiswerk snel af wilde krijgen. Hierna wilde ik niets meer met hem te maken hebben, maar juist in die dagen werd ik uitgenodigd op een bijeenkomst van Teens4Unity, waar we het Woord van Leven lazen dat ging over **“aardig zijn voor wie je slecht behandelt”**.

Dit kwam als een moker-slag bij me aan. Toen dacht ik bij mezelf dat ik het gauw weer goed moest maken met mijn vriend.

Toen ik hem de volgende dag op school tegenkwam bood ik hem mijn excuses aan, waarop hij antwoordde: **“Ik had je al vergeven”**.

Nu doen we wiskunde steeds samen en zijn we echte vrienden geworden.

ERVARINGEN UIT DE HELE WERELD

Tip van de maand

Een keer bij iemand in de fout gegaan?
Maak het gewoon weer goed met een glimlach!

www.teens4unity.net