

I Care wordt een boekenlegger die je deze maand kan helpen om het Woord van Leven te onthouden

CHIARA LUBICH
TRENTE, VERTELT...



12

"... DAT HEBBEN JULLIE
VOOR MIJ GEDAAN"
(Mt 25,40)

De eerste focolare-gemeenschap, ik herinner het mij nog goed. We hadden in ons hart een speciale liefde voor de armen.

Wanneer we elkaar op straat ontmoetten schreven we in een notitieblokje bij wie er noden waren en gingen er naar toe om te helpen. We ontmoetten Jezus in hen.



Als we hen bezochten in hun krotten, nodigden we hen uit bij ons voor het middageten. Voor hen was het mooiste tafellaken, het beste bestek, de best gekozen maaltijd. Aan onze tafel in het eerste focolare, zat een focolarina en een arme, een focolarina en een arme.

Op een gegeven moment was het alsof de Heer ons vroeg om zelf arm te worden, om de armen en iedereen te dienen. In een kamer legde ieder van ons neer wat ze in overvloed had: **een overjas, een paar handschoenen, een muts, ook een leren jas...**

En vandaag hebben we ook bedrijven die werk geven aan armen en hun overvloed delen! Maar het is nog altijd nodig om te geven aan de armen.



«Wie twee stel onderkleden heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen» (Luc. 3,11)

12

*genomen uit een commentaar van Chiara Lubich
aangepast door het Gen 3 centrum

Waarom moet ik van het mijne iets aan een ander geven? Omdat de ander net als ik door God is geschapen en daarom mijn broer of mijn zuster is, een deel van mezelf dus. **"Ik kan jou niet kwetsen, zonder mezelf pijn te doen"**, zei Gandhi. De nood van één van onze medemensen is de nood van ons allemaal. Is de moeder van iemand ziek? Ik help haar alsof het mijn moeder is.



HOEVEEL

RIJKDOMMEN

KUNNEN WE GEVEN

AAN DE ANDER

Hebben andere mensen honger? Het is alsof ik honger heb, en ik probeer voor eten te zorgen zoals ik voor mezelf zou doen. Dat is de ervaring van de eerste christenen van Jeruzalem. **We kunnen ons hart groter maken** voor de ander. We hebben veel om te geven, bijvoorbeeld hartelijkheid of vreugde.



ALLEEN HET

NOODZAKELIJKE

HOUDEN

Misschien hebben we wel heel veel dingen bewaard met de gedachte dat ze nog wel eens van pas kunnen komen. En is er vlakbij iemand die ze dringend nodig heeft. Zoals elk plantje uit de grond alleen het water opneemt dat het nodig heeft, zo kunnen ook wij proberen om alleen te bezitten wat we nodig hebben.



DE WOORDEN

VAN HET EVANGELIE

ZIJN

GEEN UTOPIE

Laten we het eens proberen om zo te leven. Christus zal ons het honderdvoud schenken! Aan het einde van ons leven zal Hij ons zeggen dat alles wat we hebben gegeven, aan wie dan ook, aan Hem gegeven was.