

EEN LIEFDE DIE... HET EENS WEET TE WORDEN

BOEKENLEGGERS

I | Care wordt een boekenlegger die je deze maand kan helpen om het Woord van Leven te onthouden

ERVARING UIT
DUITSLAND



NIET ALLEEN PRALINES

Een tijdje geleden hoorden we van een enorme overstroming in Pakistan.

We wilden iets doen om de mensen te helpen in het rampgebied.

Er kwam meteen een concreet antwoord op onze vraag: we hadden nog niet eens tijd gehad om de gemeente toestemming te vragen voor een strategisch verkooppunt in de stad.

Toen een winkelier hoorde van ons initiatief, gaf hij ons toestemming om onze eigengemaakte chocolaatjes uit te stallen op een tafel, vóór zijn eigen winkel!

Gewapend met kapjes, schorten en handschoenen, alles volgens de regels van de hygiëne, zijn we aan de slag gegaan met het bereiden van onze specialiteit.

Het weer was niet echt bemoedigend: een grijze, koude dag met regen... Maar onze productie van 60 verpakkingen met 4 tot 7 pralines, is in zijn geheel verkocht! In afwachting van kopers zijn we ook begonnen om voorbijgangers aan te bieden hun schoenen te poetsen. Ook dat bleek nuttig: aan het einde van de dag gaf de ijssalon tegenover ook een mooi bedrag voor het goede doel!



LATEN WE ONZE TALENTEN GEBRUIKEN OM MENSEN TE STEUNEN DIE HET NODIG HEBBEN, OOK BUITEN ONZE LANDSGRENSZEN!

«Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden» *Matteüs 18, 19-20*

Deze woorden zijn wel origineel. Om een antwoord van de hemel te krijgen zijn er meerdere personen nodig. Jezus zegt: "Als twee van jullie..." Hij wil meerdere personen, die samen één zijn. Eigenlijk zegt Jezus dat de voorwaarde om een antwoord te krijgen op onze vragen, de wederzijdse liefde is.



EEN
ORIGINEEL
GEBED

Een gezamenlijk gebed in eenheid vindt dus makkelijker toegang bij de Vader.

Vaak beperkt het gebed zich tot een serie vragen voor jezelf.

Maar wanneer je samen bidt, ben je meer geneigd ook aan de noden van de ander te denken en die met hen te delen.



HET GEHEIM
VAN VERHORING
VAN HET
GEBED

Jezus zegt wat het geheim is van het samen bidden. Wanneer we *in zijn naam verenigd zijn*, is Hij onder ons aanwezig.

Hij is het zelf die samen met ons bepaalde genaden aan de Vader vraagt. En kun je je indenken dat de Vader niet naar Jezus zou luisteren? De Vader en Jezus zijn immers één.



VRAGEN
ZONDER
GRENSZEN

Wordt het eens met je vrienden, met mensen die jouw idealen begrijpen of delen, en dan - als je met hen die liefde beleeft zoals het evangelie vraagt - vraag. Vraag waar je ook bent; vraag voordat je beslissingen neemt; vraag alles wat er in je opkomt!