

Een liefde die... teken van vriendschap is

BOEKENLEGGERS

I Care wordt een boekenlegger die je deze maand kan helpen om het Woord van Leven te onthouden

BERNADETTE

BRAZILIË



EEN LIFT MET DE AUTO

In de stad waar ik woon wordt er nog veel onderscheid gemaakt tussen mensen van verschillende huidskleur.

Jesus zegt ons dat we iedereen moeten liefhebben omdat we broers en zussen zijn. Toen een meisje vroeg of ze met ons mee kon rijden naar school, heb ik 'ja' gezegd, zonder te letten op haar donkere huidskleur.

Onze klasgenoten begonnen te roddelen over mij. En als mijn ouders ons niet konden brengen, moesten we de hele weg lopen. Niemand gaf ons een lift. Dat meisje voelde zich buiten gesloten en ze leed eronder. Ook voor mij was het niet makkelijk om deze situatie te accepteren.

Ik heb geprobeerd ook degenen, die niet begrepen waarom ik zo deed, lief te hebben. Langzamerhand heb ik gemerkt dat er een echte vriendschap met ieder van hen ontstond.

En velen begonnen ook met haar om te gaan.

Ik heb gezien dat ieder van ons met een kleine daad van liefde kan beginnen om een mooiere wereld op te bouwen!

Aan wiens kant zou jij staan in dit verhaal en waarom?

« Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. » Johannes 15,10



Deze woorden komen uit een toespraak van Jezus. Hij richt zich tot zijn leerlingen na het laatste avondmaal.

Als we ons aan zijn geboden houden, blijven we in de liefde.

HOE

BLIJF JE

IN ZIJN

LIEFDE?

Als we leven volgens zijn geboden, laten we zien dat we echte vrienden van Jezus zijn; en Jezus verzekert ons van zijn vriendschap.

Maar dat niet alleen! Als we leven volgens zijn geboden groeit er een liefde in ons die is als zijn liefde.

EEN LIEFDE

DIE IEDERE

SCHEIDING

OVERWINT

De liefde van Jezus - genas elke wond van het lichaam en de ziel, - gaf vrede en vreugde aan ieder hart, - overwon iedere scheiding, - bracht opnieuw de eenheid onder iedereen. Als we zijn woord in praktijk brengen, zal Jezus in ons leven en hij zal ook van ons een instrument van zijn liefde maken.

HEB

ELKAAR LIEF

ZOALS IK

JULLIE HEB LIEF GEHAD

Deze maand nemen we één van zijn geboden: het nieuwe gebod.

Laten we het radicaal proberen te leven, het is de samenvatting van al zijn woorden!

