

Knippen en vouwen, zo krijg je een handige boekenlegger.



Een onverwachte

ontmoeting!

“Ik was van school op weg naar huis, toen ik langs de weg een meisje zag staan dat heel erg stond te huilen.

“Wat is er met haar aan de hand?” - dacht ik. Ik vroeg haar wat er aan de hand was en of ik ergens mee kon helpen.

Ze keek op en tussen het snikken door vertelde ze me haar verhaal.

Ze had haar moeder verloren toen ze nog klein was. Dat lijden was voor haar zo zwaar dat het leven voor haar geen zin meer had. Ik zette alles wat ik wilde gaan doen opzij om er helemaal voor haar te zijn en alleen aan haar te denken.

We zijn een tijdje met elkaar blijven praten. Ik heb haar toen ook over mezelf verteld. Ook ik ben mijn moeder verloren toen ik drie jaar was. Maar ik heb langzamerhand begrepen dat ik niet bij dat lijden kon blijven stils staan, want ik had ontdekt dat ik een Vader had, God, die oneindig van me hield. Deze liefde heeft alle leegtes van mijn leven gevuld.

Ik vertelde haar hoe ik probeerde deze liefde van God te beantwoorden door op mijn beurt de anderen te beminnen. Toen we elkaar groetten was mijn nieuwe vriendin zo blij dat ze wel iemand anders leek. Voor mij is deze ontmoeting heel belangrijk geweest.

Ik heb gezien dat mijn verhouding met Jezus, mijn beste vriend, mij niet alleen gelukkig maakte maar dat hij me hielp om dit geluk aan anderen door te geven.”

Beatriz Estrela,  
(Angola)

**WOORD VAN LEVEN**  
“Doe toch niet al die moeite voor voedsel dat bederft, maar voor eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven.” (Johannes 6,27)

6

Het Woord van Leven van deze maand gaat niet over een bijzonder punt van de leer van Jezus, zoals kunnen vergeven, de bezittingen kunnen loslaten enz., maar het brengt ons terug naar de kern van ons christelijk leven:

**Ons persoonlijk contact met Jezus.**



Als je begint de woorden van Jezus volop te leven, vooral zijn gebod om de anderen te beminnen, (want dat is de kern van alle woorden van God en van alle geboden), dan doe je een belangrijke ervaring op: Jezus is het “voedsel” van je leven, Jezus vervult al je verlangens, hij geeft je geluk en licht.



Als we zijn Woord in praktijk brengen, dan doen we een belangrijke ontdekking: het Woord is het echte antwoord op de problemen van de mensen en van de wereld.

Jezus is het “Brood van leven” en hij geeft zich helemaal in de Eucharistie.

Als we dat ontdekken, dan krijgen de Eucharistie en het Avondmaal een belangrijke plaats in ons leven.

Die ontdekking moeten we niet voor onszelf houden maar aan anderen doorgeven. Zo kunnen ook andere mensen in Jezus vinden waar ze altijd naar zochten.

Dat is een enorme daad van liefde voor je medemensen: want zo weten zij ook al hier op aarde wat het echte leven is, en zo ontvangen zij ook het leven dat niet ophoudt. En wat wil je nog meer?



Teken de UREN op die je per week aan anderen wijdt.



...Maak daar met je vrienden een wedstrijdje van en vertel elkaar je ervaringen.

[www.teens4unity.net](http://www.teens4unity.net)