

8

2012

**“Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.”**

(Mt 10,32)

**Hoe kunnen we dit woord beleven?**  
Hij geeft het antwoord zelf:

“Iedereen die Mij zal erkennen...”

**Laten we besluiten om ons geloof in alle eenvoud en openheid te beleven.**

**Juist door ons wil Hij alle mensen bereiken met zijn boodschap van vrede, rechtvaardigheid en liefde.**

**We geven op de eerste plaats getuigenis door ons gedrag:**

- door onze idealen consequent na te streven,
- door geen slaaf te zijn van ons geld,
- door te getuigen van de cultuur van het geven,
- door te delen in de vreugde en het leed van anderen.



Uit een tekst van Chiara Lubich  
Aangepast door het Wereldcentrum van Teens4Unity

**Ik heet Fouad en ik wil jullie mijn verhaal vertellen.**



**Op school heb ik een hele goede vriend die laatst allemaal leugens over anderen begon te vertellen. Ook gebruikte hij opeens heel wat scheldwoorden.**

*Ik raapte al mijn moed bij elkaar om hem te spreken over zijn gedrag van de laatste tijd:*

**“Jij bent echt mijn beste vriend. Maar ik vind het niet leuk als je leugens rondstrooit en zoveel scheldwoorden gebruikt. Dan kan ik jammergenoeg jouw vriend niet meer zijn.”**

*’s Middags belde de broer van mijn vriend me op om te zeggen dat zijn broertje heel erg aan het huilen was en met mij wilde praten. Tijdens ons gesprek beloofde hij me om geen leugens over anderen meer te vertellen of om zomaar scheldwoorden te gebruiken om stoer te doen. Nu zijn we weer vrienden.*



Ervaringen

8

**“Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.”**

(Mt 10,32)

**WE KUNNEN VAN ALLES DOEN DEZE MAAND OM ONS DOEL TE BEREIKEN; GETUIGEN VAN JEZUS!**



Thuis

Met vrienden

Op vakantie

Bij het sporten

Op school

Mijn kleine dagboek:  
Hoe heb ik geleefd.

Empty box for journaling.

Empty box for journaling.

Empty box for journaling.

Empty box for journaling.

Empty box for journaling.

Mijn eigen verhaal: