

Hier knippen en vouwen – dan wordt het een handige boekenlegger.



ERVARING

Ik ben bevriend geraakt met een jongen die bij ons in de buurt bekend staat als een dief.

Op een dag kwam ik terug van de markt en zag ik een groep jongeren die iemand aan het aftuigen waren. **Het was mijn vriend die daar op de grond lag. Hij had een deur open gebroken van een winkel en daar wat gestolen.**



GETUIGEN VAN ZIJN LIEFDE

Ik ging stil weg, omdat hij zich dood zou schamen als hij mij hier zou zien.

De volgende dag ging ik hem thuis opzoeken. Hij was alleen thuis. Ik vertelde dat ik had gezien wat er gisteren was gebeurd. Ik vond het zo naar voor hem dat ik er zelf van moest huilen.

Ik vroeg hem of hij geloofde dat God ook van hem hield.

Hij gaf geen antwoord. Toen vroeg ik hem of hij wilde veranderen en hij antwoordde: "Ja".

Ik heb hem uitgelegd dat hij dan beter zijn moeder kon helpen met klusjes in huis dan rondhangen op straat. "Misschien dat je moeder je dan weer naar school wil laten gaan." Ook daar zei hij 'ja' tegen.

Toen ik een andere dag terugkwam vertelde hij wat hij allemaal had gedaan in huis en dat zijn moeder heel blij was met zijn verandering. "Mijn moeder wil je graag leren kennen."

Bij die ontmoeting met zijn moeder heeft ze me bedankt voor wat ik voor haar zoon had gedaan. "Als hij zo doorgaat dan stuur ik hem weer naar school".

Mijn vriend gaat nu naar een nieuwe school in een andere stad.

Berkly uit Kameroen



WOORD VAN LEVEN **8**
"Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel."
(Mt.10,32)

Met deze woorden spoort Jezus ons aan om ons geloof met overtuiging te beleven. Onze eeuwigheid is afhankelijk van of we in dit leven iets met Hem te maken wilden hebben!

Hoe kunnen we dit woord beleven?

Hij geeft het antwoord zelf: "Iedereen die Mij zal erkennen..." **Laten we besluiten om ons geloof in alle eenvoud en openheid te beleven.**

Juist door ons wil Hij alle mensen bereiken met zijn boodschap van vrede, rechtvaardigheid en liefde.

We geven op de eerste plaats getuigenis door ons gedrag:

- door onze idealen consequent na te streven,
- door geen slaaf te zijn van ons geld,
- door te getuigen van de cultuur van het geven,
- door te delen in de vreugde en het leed van anderen.

Door onze wederzijdse liefde getuigen we van onze eenheid met Jezus.

Hij heeft beloofd dat wie met Hem verbonden blijft een diepe vrede en pure vreugde zal ervaren. En juist dat buitengewone zal kunnen overslaan op anderen.

Hopelijk zullen velen die Hem zoeken Hem ook kunnen vinden!



IN ACTIE
Overal waar we zijn kunnen we van Hem getuigen:



www.teens4unity.net