



ERVARING

L. Felipe
(Colombia)

Ik heb leren kappen

Ik heb een tijd gehad waar ik me liet gaan in alles wat op de televisie kwam: het was alsof ik in die zwakheid gevangen zat.

De films die ik uitzocht waren vaak vol slechte dingen.



Ik keek uit nieuwsgierigheid en in die beelden dacht ik een antwoord te vinden op vragen, maar mijn twijfels over alles werden er niet minder om.

Ik wist dat ik fout zat maar ging er toch mee door.

Op school kon ik mijn aandacht er niet meer bijhouden en mijn cijfers gingen achteruit. En dus ging het ook steeds slechter tussen mijn ouders en mij.

Op een dag las ik het woord van leven: 'De Waarheid zal jullie vrij maken' en ik herinnerde mij dat alleen de zuiveren van hart God kunnen zien.

Als ik vrij wou zijn, dan moest ik de televisie uitzetten. Punt uit.



Vanaf dat moment heb ik niet meer gekeken naar dat soort films.

Ik voelde me licht van binnen, alsof een zware last van me was weggenomen.

God is barmhartig: mijn verleden heb ik aan hem toevertrouwd. Als ik nu naar de televisie kijk, dan is het een gelegenheid om lief te hebben, niet om aan mezelf te denken.

Hier knippen en vouwen – dan wordt het een handige boekenlegger.

WOORD VAN LEVEN

«Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb» (Johannes 15,3)

4

Zuiverheid: waar gaat dat eigenlijk over?

Het gaat om een heldere verhouding met God, zonder obstakels. De zonde bijvoorbeeld is een obstakel tussen ons en hem.

Volgens Jezus is er een middel om zuiver te zijn: zijn Woord in praktijk brengen.

De woorden van Jezus zijn heel anders dan andere woorden. We noemen dat zijn 'Woord'. Jezus is hierin aanwezig. Door zijn Woord komt hij in ons. Als we dit opnemen en ernaar leven, worden we zo beetje bij beetje zoals Hij.

We worden vrij van alle beperkingen: we worden zuiver.



Een mens is in zijn eentje niet in staat om lang weerstand te bieden aan de druk van de wereld.



Maar wanneer we elkaar liefhebben komt er een sfeer waarin we de kracht vinden om als echte christenen te leven.

Welk woord kunnen we deze maand speciaal beleven? "Bemint elkaar zoals ik jullie heb bemind." Dit is het persoonlijke gebod van Jezus, zijn hartewens.

Het is in de liefde voor elkaar dat we het best gezuiverd worden en de nabijheid van God ervaren.

Een mens is in zijn eentje niet in staat om lang weerstand te bieden aan de druk van de wereld.

Maar wanneer we elkaar liefhebben komt er een sfeer waarin we de kracht vinden om als echte christenen te leven.

Hoe kunnen we deze zuiverheid krijgen? Door de Woorden van Jezus in praktijk te brengen.

Langzamerhand zullen we dezelfde gedachten en gevoelens hebben als Jezus. Zo kunnen we Hem opnieuw in de wereld laten leven, en rondom ons de zuiverheid laten zien die voortkomt uit het Evangelie.



Ga samen iemand opzoeken die ook het Woord van Leven in praktijk wil zetten.

Welke talenten kun je ten dienste stellen van anderen?

Kijk om je heen: Is er toevallig niet iemand die het moeilijk heeft of eenzaam is?

Is er iemand met wie Je niet meer praat omdat jullie ruzie hebben gehad? Dit is een goede gelegenheid om de banden te hernieuwen.

www.teens4unity.net

