

Hier knippen en vouwen – dan wordt het een handige boekenlegger.



ERVARING

Op het einde van het schooljaar krijgt de beste van elke klas een studiebeurs.



**Ik was dit jaar de beste van de klas dus had ik recht op de studiebeurs.**

**Een klasgenoot van mij, die armer is dan ik, was tweede geworden en had dus geen recht op de beloning. Bij mijn klasgenoot thuis hadden ze niet het geld voor de studie van het volgende jaar.**

Ik ging met de directeur praten en bood mijn klasgenoot de beloning aan zodat hij verder kon studeren.



De directeur heeft mijn voorstel geaccepteerd en daar was ik heel blij om; Jesus zou in mijn plaats hetzelfde gedaan hebben!

**Door het Woord van Leven te beleven heb ik gemerkt dat de voorzienigheid, de persoonlijke liefde van God, altijd op tijd komt!**

Toen ik me moest inschrijven voor het nieuwe schooljaar kreeg mijn vader "toevallig" een flinke bonus waarmee hij mijn studie kon betalen !  
**Dit voorval gaf me veel vreugde en vrede want ik had de wil van God proberen te doen en dat is; De ander liefhebben!**

**Zijn liefde laat niet op zich wachten.**  
(Emmanuel – Columbia)



WOORD VAN LEVEN  
**"Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft".** 9

Lees het Evangelie van Johannes hoofdstuk 4 de verzen 13 en 14.

Zoals een woestijn pas opbloeit na overvloedige regen, zo zullen de zaadjes van het goddelijke leven alleen ontkiemen wanneer ze rijkelijk worden bevloed door het Woord van God.

**Hoe kunnen we uit deze bron putten?**

**Als we ons leven toetsen met dat van Jezus; als we denken zoals Hij, als we liefhebben zoals Hij.**

**Ieder ogenblik dat we het evangelie in leven omzetten, drinken we van dit levende water.**



**Ieder gebaar van liefde voor onze medemens is een slok van dat water.**

Dat is nu precies het bijzondere ervan: telkens als we ons hart openen voor alle mensen borrelt het water in ons op. Hoe meer we de dorst van anderen lessen met kleine of grote daden van liefde, hoe meer water de bron geeft.

**Als we putten uit Hem en het water dat Hij ons geeft weer doorgeven, zullen we geen dorst meer kennen.**

**Soms is een woord, een glimlach, een eenvoudig gebaar van solidariteit al genoeg om ons de levengevende kracht van het frisse water te laten ervaren.**

En wanneer we altijd doorgaan met geven, wordt deze stroom een bron van vrede en geluk die nooit opdroogt.



IN ACTIE

**Hoe kunnen we ons hart openen voor iedereen?**

Laten we goed kijken naar wat er om ons heen gebeurt en ons afvragen:

**Wat zou Jezus gedaan hebben in mijn plaats?**



Laten we ons deze vraag meerdere keren per dag stellen. Het kan overal: Thuis, achter de pc, op de scooter of de fiets, zelfs bij het lezen van een boek.

**Wat zou Jezus gedaan hebben in mijn plaats?**

Het zal ons helpen om de keuzes van ons leven in daden om te zetten.

[www.teens4unity.net](http://www.teens4unity.net)