

EEN LIEFDE DIE... JE BLIJ MAAKT VAN BINNEN

BOEKENLEGGER

I Care wordt een boekenlegger die je deze maand kan helpen om het Woord van Leven te onthouden

THIAGO

BRAZILIË



ALS
EERSTE
BEGINNEN

Ik zat in een klas waarin niemand zin had om zijn best te doen. Ik ging achterin zitten en deed mijn mond niet open. Ik deed niet mee met de anderen, omdat ik bang was me in te laten met "slecht gezelschap".

Ik kende niet eens de naam van de jongen die naast mij zat. Hij deed trouwens ook niets anders dan met zijn smartphone spelen.

Na een aantal dagen besloot ik om van klas te veranderen. Het leek me onmogelijk om hier de liefde te brengen.

Enkele maanden later hoorde ik dat de jongen die naast mij had gezeten nu in de gevangenis zat, vanwege een afschuwelijke misdaad. Wat een shock; was ik daar ook niet deels schuldig aan?

Hoeveel ideeën kwamen er nu in mij op. Hoe ik hem had kunnen liefhebben en misschien kunnen laten zien dat je op een andere manier kunt leven? Maar ik had het niet eens geprobeerd en gelijk al opgegeven.

"Dit zal me nooit meer gebeuren" zei ik tegen mezelf. Vanaf dat moment begon ik op een andere manier met mijn klasgenoten om te gaan, te beginnen met een vrolijk "Goede morgen!"

Een simpele groet, die iemand laat voelen dat je om hem geeft. Het werkte fantastisch! Na een tijdje waren er klasgenoten die zeiden: "Je weet niet hoe goed het me doet als ik jouw "Goedemorgen" hoor. "Je bent de enige die me ziet staan".

Nu ken ik mijn klasgenoten wel en merk ik dat een klein gebaar niet alleen mezelf, maar ook het leven van de mensen om me heen kan veranderen.

Herken je iets van jezelf in deze ervaring van Thiago?

«En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld»
(Mt 28,20)

Jezus zegt deze woorden tegen zijn leerlingen nadat Hij hun de taak heeft gegeven de wereld in te trekken en zijn boodschap te brengen. Hij weet dat Hij hen op weg stuurt als 'schapen onder de wolven' en dat ze het ook wel eens heel moeilijk kunnen gaan krijgen. Juist op het moment dat Hij weggaat, belooft Hij dat Hij hen nooit alleen zal laten!

WETEN
DAT HIJ ALTIJD
MET MIJ
IS

Hij zei dit niet alleen tot zijn leerlingen maar eigenlijk tegen ons allemaal. Wij kunnen ook in een omgeving terecht komen waar geen liefde en eenheid is. Hij wilde eigenlijk zeggen

Ik zou altijd met de mensen willen zijn, al hun zorgen met ze delen, ze raad geven, met hen zijn, op straat, thuis, en hen vreugde geven.

JE ZULT
ME VINDEN
IN IEDERE
NAASTE

Het zijn de laatste woorden van Jezus tot zijn leerlingen. Hij sprak ze aan het einde van zijn aardse leven, en ze zijn het begin van het leven van de Kerk. Hij is ook nu op vele manieren aanwezig: in de eucharistie, in zijn Woord, in de priester of dominee, in de armen, diegenen die buitengesloten worden, in alle medemensen.

EEN LIEFDE
DIE ALTIJD
ALLES
BEDEKT

Als wij leven wat Hij ons vraagt, vooral zijn nieuwe gebod, dan kunnen we zijn aanwezigheid overal ervaren waar we zijn, midden onder de mensen!

Hij vraagt ons dat we elkaar wederzijds liefhebben, elkaar helpen, begrip hebben voor elkaar. Dat we de pijn, zorgen en de vreugden delen van iedereen om ons heen.